

Vraag het aan Morya**Je zal uitgedaagd worden**

“De mens zal uitgedaagd worden. Vandaar dat het zo belangrijk is dat je in die stilte kan komen. De manier waarop jij dat doet zal anders zijn dan van de anderen en daarom kan je iets bijdragen aan de anderen.

Vanuit die stilte en vanuit die stille hoop - dat je de weg kan vinden samen met anderen - kan je daarin een voorbeeld zijn, niet om een voorbeeld te zijn, maar omdat je weet: ‘wat ik doe, is goed’ en dat is een voorbeeld. Als je iets doet wat goed is, dan ben je daarmee een voorbeeld, maar je moet geen voorbeeld willen zijn. Je moet goede dingen willen doen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 15: ‘De belofte van de aarde’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 84

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


